

Hart voor de stad (4): Jeruzalem

Advent is naar voren kijken: toekomstgericht zijn. Waarheen zijn we op weg? Die vraag is voor ieder mens belangrijk. Vanuit Gods openbaring zeggen we: we zijn op weg van een verloren paradijs naar een hemelse stad. Openbaring 21 laat ons die eindbestemming zien. De grote vraag is: zullen wij in die hemelse stad mogen wonen omdat we overwonnen hebben en in het boek van het lam staan (21:7,27b)? Maar ook: gaat het ons aan het hart dat ongelovigen niet op weg zijn naar een stad maar naar een vuurpoel (21:8,27a)?

De Godsstad

In Gods openbaring en op zijn heilsweg speelt Jeruzalem een cruciale rol. Het is de stad van de koningen van Israël en van de tempel van de Here. Aan deze stad (Stad van Vrede) zijn altijd grote beloften verbonden geweest (bv. Jes. 60:1-3 en Jes. 65:17-25). Het is de stad waarover Jezus huilde (Luc. 19:41), waar de Geest werd uitgestort (Hand. 2), echt een knooppunt in Gods net-werk van genade. In Openbaring 21 wordt het nieuwe Jeruzalem beschreven in termen die voor het grootste deel alleen begrepen kunnen vanuit het Oude Testament (de twaalf stammen en poorten, de edelstenen, het lam, de poorten, de rivier, de levensboom etc.).

De Krachtige stad

Nederland kent een Grotesteden-beleid (voor de G4 en de G27). Motto is: De Krachtige stad. Op allerlei niveaus wordt er samengewerkt om steden te realiseren waar het veilig is en waar de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale kwaliteit van de samenleving goed is. God heeft ook een beleid, en dat loopt uit op De Volmaakte Stad.

Nieuw-Jeruzalem

Die stad van Gods toekomst kan zo worden getypeerd:

- De Heilige Stad: helemaal aan God toegewijd; er is geen zonde meer (21:2,8,27).
- De Nieuwe Stad: 'Alles maak ik nieuw' (21:5), het is een nieuwe scheppingsdaad van God, een stad vol nieuw leven en volmaakte relaties (21:3-4), een stad zonder tempel

'Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.'

(Hebreeën 13:14)

omdat de stad zelf Gods woonplaats is (21,22).

- De Veilige Stad: de hoge muren bieden veiligheid, de stad is gigantisch groot en hoog; er gaat niets boven... Nieuw-Jeruzalem (21:12-20); het zal er nooit meer donker zijn (21:25; 22:5).
- De Mooie Stad: mooi gemaakt als een bruid (21:2,9), een schitterend bouwwerk vanwege Gods luister (21:11,21), een paradijselijke stad (22:1-2).
- De Lichte Stad: het licht van Gods glorie doortrekt alles, er is geen zon, want het Lam is de Lamp (21,23-24; 22:5).

Wie verlangt er niet naar zo'n stad, in alle opzichten volmaakt. Geweldig om er te mogen wonen!

Uit de hemel

Nieuw-Jeruzalem wordt niet door mensenhanden gemaakt. Het is de absolute tegenhanger van Babel, de stad die mensen tot in de hemel wilden laten reiken (Gen.11:1-9). God zelf is de Initiatiefnemer, de Architect en de Bouwer van de heilige stad, die neerdaalt vanuit de hemel. Deze stad is nu al realiteit in Gods werkelijkheid. Wij zijn als kinderen van God en volgelingen van Jezus nu al burgers van deze stad, die komende is en waar we naar verlangen (Fil. 3:20 en Heb. 11:10,16; 13:14). Willen we dat, burgers zijn van deze stad? Zijn we - in Christus - overwinnaars?

De stad en de Stad

Nieuw-Jeruzalem is het visioen van God waardoor we ons mogen laten inspireren als we missionaire gemeente in Haarlem willen zijn. Als gemeente van Christus hebben we de opdracht de heilige stad zichtbaar te maken.

1. Missionair dromen: zie het voor je, de gouden stad, een gouden fontein, een Schoterweg die schittert als glas, een Frans Halsbuurt waar het altijd licht is, de Glorie van God in een Krachtige buurt!
2. Missionair durven: we mogen vanuit die visie plannen en bouwtekeningen maken, mogelijkheden verkennen, doelen formuleren en oog hebben voor tegenstand en tegenslag.
3. Missionair doen: missionaire gemeente zijn vraagt om nieuw gedrag; steeds is de verleiding groot

om terug te vallen in oud gedrag, op onszelf gericht en niet op uitbreiding van Gods koninkrijk in Christus door de Geest. Zonder Christus kunnen we niets doen (Joh. 15:5).

Leesrooster: De Stad in de Bijbel 4

- Ma. Jesaja 60: God zal voor je schitteren
- Di. Jesaja 65:17-25: niemand sticht onheil
- Wo. Ezechiël 16:1-14: je schoonheid was volmaakt
- Do. Matteüs 5:1-16: een stad die boven op een berg ligt
- Vr. Filippenzen 3:12-21: ons burgerrecht in de hemel
- Za. Hebreeën 11:8-16: hij heeft voor hen een stad gereedgemaakt

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat vind je het mooist van Nieuw-Jeruzalem?

b. Jezus centraal stellen

Lezen Openbaring 21:1-22:5. Wat is de plek van Jezus Christus in het nieuwe Jeruzalem?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Hoe inspireert het visioen van Nieuw-Jeruzalem je om missionaire gemeente te zijn?
- Welke kenmerken van de heilige stad kunnen ook nu zichtbaar worden in een stad als Haarlem?
- Stelling: Als onze dromen niet geïnspireerd zijn door Gods openbaring, zullen we geen echte missionaire uitstraling hebben als gemeente.

d. Zich naar buiten richten

Praat door over de missionaire betekenis van deze uitspraak van Gandhi: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.'

'Een stad boven op een berg, kan niet verborgen blijven.' (Matteüs 5:14)

